

Persbericht.

Wij zijn allemaal verslaafd!

Vera van de Ven begon als schoonmaakster bij ABN Amro en verliet het bedrijf dertig jaar later als marketingmanager beleggingsfondsen. Op haar 24ste was Van de Ven een van de eerste vrouwelijke kantoorhouders. Uiteindelijk zou ze zeven kantoren leiden en heeft ze bovendien verschillende, uiteenlopende functies in deze mannenwereld gehad. Altijd opnieuw met de behoefte nog meer te willen leren, nog beter te worden en nog weer verder te groeien in haar vak.

Een ernstige ziekte deed haar beseffen dat ze verslaafd was. Niet aan alcohol, cocaïne, gokken of eten, maar wel aan erkenning, aan goedkeuring en aan waardering. Aan liefde en aan nodig zijn. Een chronische behoefte die zich uitte in een intense drang naar altijd meer.

Vera van de Ven besloot dat het genoeg was. Ze ging ondanks haar ziekte niet ziek thuis zitten, maar nam ontslag en volgde een andere weg. In 2009 startte zij haar bedrijf InnEarth op en nu in 2018 start zij met een instituut waarmee ze met een team van specialisten ook anderen van hun verslaving afhelpt. Van medici tot advocaten, van topsporters tot artiesten: mensen die zonder uitzondering zowel succesvol zijn als destructief met zichzelf, door hun behoefte aan altijd meer, omgaan.